

להמר מול עיניו הריקות של מלאך המוות

פרופ' שלום רוזנברג

אבי צמן

פרופ' שלום רוזנברג הוא מרצה למחשבת ישראל ולפילוסופיה כללית באוניברסיטה העברית, ומחלוצי החוקרים בתחום הפילוסופיה היהודית. מרצה במסגרות רבות ועוסק בפעילות ציבורית ענפה. בין ספריו: *'טוג ורע בהגנות היהודית'*, *'בעקבות הכהן'*, ו*'לא נשים ה'א'*.

אבי כצמן: נקודת-המוצא לדיוון שלנו היא מי זה בעצם אלוהים.

שלום רוזנברג: אנחנו צריכים להתחילה במושג מוקדם, שאיתו נתקדם בדרך לולינית, ונוכל בכלל פעם לשוב ולדעת בו ברמות שונות, נקודת-המוצא הראשונית שלי היא המושג הדתי הקלסי של אלוהים, שאותו אני יכול לראות כנתון וcamsובן. הנושא מתחילה להיות מעניין יותר וחשוב יותר כאשר אנחנו עוברים לשלב השני של הספירה, שהייתי נותן לו אפיון פילוסופי. כאן אנו עוסקים בטענה האונטולוגית על קיומה של ישות עליונה. אציג לך ספקטרום של עמדות פילוסופיות שניסו לתאר את המושג הזה. העמדה הפילוסופית הקלסית – ראשונה מימין – קשורה במושג "הבורא"; לידיה המושג האристוטלי, שהוא מין *הנֶּהָרָה* של מושג "הבורא" – "המניע הראשון"; לידו – מושג "הscal המשכיל את עצמו"; בהמשך – חיפוש הסיבה הראשונה בפסיכה, האלוהים המתגלה דרך הכוכבים, ועד למושג הרבה יותר אונטולוגי, "מחויב המציאות", או מושג קלסי מאד, "היש המושלם", שהוא בסיס להוכחות אונטולוגיות. בהמשך הקשת נמצא את המושג הניאו-אפלטוני "האחד", וכמעט בקצת הקשת מושג "האין-סוף". למושג האחרון וריאציות מסוימות, שהבולטת בהן היא הווודיאציה הקבלית, המתארת אין-סוף כמה שאין ניתן לתייר באוצר אמצעות הלוגיקה והשפה, אף לא באמצעות המושגים המופשטים ביותר. כך שאללה מיהו או מהו אלוהים ניתנו תשובות שונות. העמדה של רבים מאיתנו היום נותה קצת לצד השמאלי של הקשת, דהיינו למושג הא אין-סוף, לתוארי השלילה, לכך שבעצם איןנו יכולים מתחת הגדרה. עם זאת, אנחנו עדין מוחזקים בנקודת הדתית, המנicha קיומה של ישות

עליזונה, אף-על-פי שהיא שוללת אפילו את השימוש במליה "ישות".
השלילה הזאת, אגב, היא הסיבה לכך שאוთה גישה אינה יכולה
לשאוב הרבה מהדיאגנום הקלאסיים. טענתי היא שি�שנה "ישות" עליזונה,
שבה מונחים משמעותם הקיום והיסוד או הפתרון לחידות העמוקות
bijouter איתן אנחנו חיים. האל **בשבילי** אפוא הוא כמעט "הנחה
עובדת".

אבי צמן: מה אנחנו יכולים לדעת על אותה "ישות"?

שלום רוזנברג: הקבלה הקלאסית מבוססת על אינטואיציה יפהפייה,
לפיה קיימות שתי גישות שונות לגבי האלים, המתוירות על-ידי
הדו-אליות שבין האינסוף והספרות. גישה אחת מביאה אותנו לאחד
ולאינסוף; היא יכולה פילוסופית והיא מבוססת על הפשטה גדולה
כל-כך, עד שאנחנו כמעט לא יכולים לומר דבר מלבד זה שיש לנו
דבר טרנסצנדנטי, שהוא ה"מעבר"; הוא מתואר בשפת המקרא ב"קדוש
קדוש קדוש", עם שלוש נקודות לאחריה כדי לרמז על מה שמצו'
מעבר לתפישה האנושית. הגישה השנייה נוגעת לדרזון יסודי בדת
והוא אני צריך מודל להתייחסות לאל. בכך שainaני יכול לתרاء את
האלים במושגים שלי, אבל אני צריך ליצור התייחסות אליו.
התיחסות הזאת מבוססת על מודלים שאנחנו לוקחים מחינו
היוםיאמים. יש בזה ממשו מעניין מאוד. מצד אחד אנו מבקשים
להסביר את המושג אלים כמושג מאד פילוסופי, ומדוברים על
האחד או על האינסוף, ומצד שני אנחנו מנסים לחפש יחס
אקויסטנצילי לאלים.

יש פחות או יותר שלושה מודלים כאלה, המחפשים להגדיר את
יחסנו לאלים: יש דגם שנלקח מעולם האובייקטיב, יש דגם המבוסס
על האידיאות, ויש דגם המבוסס על הפרטונות, על האישיות.

דגם האובייקטיב הוא חלק מהניסיונות שמאפיין את הפטישיזם
וקצת מהאלילות הפרימיטיבית. יש שمدברים על פסל או על דבר
קדוש, יש שמדברים על האל הבא לידי ביטוי בתופעות הטבע, ויש
שמדברים באופן מתחכם יותר על אלים בעל שדה קוסמי מסוים
- אני חשב שאצל איינשטיין יש נטייה כזו - או אפילו יותר
מתוחכם - מין כוח קוסמי שדומה לוויטאליות ולחיים: כאן יש
כוח חיים והחיים הם הדגם לתפישת האלים, לא בתפישה מכנית-יסטית

של החיים אלא בתפישה ויטאליציסטית, כאילו יש רוח חיים בדברים. גם האידיאות בוחר מהעולם זהה את האידיאה כדגם של האלוהים. אנו מושפעים מן האידיאות. לדוגמה, אני מעריך מאוד את האידיאה של החופש; אני שואף אליה, משומש שהחופש נראה לי כדבר המרכז ביותר שאני יכול לשואף אליו. באופן דומה אני יכול להגיד שאלוהים הוא אידיאה. זאת הדרך של האידיאליות הפוסט-קאנטיאני, לדוגמה, לתפוס את אלוהים.

המודל השלישי בוחר כדגם את הפרסונה, האישיות. זהו הבסיס לאקיויסטנצייאליות הדת. נכוון, החופש הוא האידיאה, ויש עוד אידיאות, ויש אפילו האידיאה של האידיאות, אבל אינני יכול לנחל דיאלוג עם אידיאה, אינני יכול להיות דרך את החיים הדתיים הפרטוניים. אמנם יש רעיונות חשובים בשני המודלים הקודמים, כגון התפישה של אלוהים חיים, או האידיאה של השלמות; אבל מהותה של הדת היא שם אם אינני יכול, אולי, להגיד את האלוהים הגדרה פילוסופית, אני צריך לפחות את עצמי לגביו ביחס האישי. יש כאן מעין פרדוקס, המחויר אותנו לרעיון הקבלי על ההבדל בין האינסוף למספרות. מצד אחד אני צריך להרבות בשלילה ולהגיד שאלוהים הוא אינסוף, והוא מעבר לכל יחס אפשרי, אפילו בכתיבת או בכינוי; מצד שני אני צריך להתייחס אליו יחס ריאלי, כמו שאני מתייחס אל אב או אל מלך או אל אהוב. מכאן סמלי הרעה והדוד, סמלים של אהבה כסמל של הקב"ה.

השאלה היא מה קורהبني לבין עצמי, מה היחס הזה עווה לי, איך הוא משפייע עליו. דמות האלוהים הנמצאת לפני קשורה בעוד סיבור על הספרלה. כאשר הפילוסופים מנסים להוכיח את קיומו של היש המושלם או את קיומה של הסיבה הראשונה – תבואה עליהם ברכה, אבל הם דנים כבר בפרשפטיבה מסוימת של אלוהים, בעוד אנחנו עדין מghostים בין ההגדרות, כמו בסיפור הידוע על החכמים העיוריים והפיל, כאשר כל אחת מן ההגדרות הפילוסופיות מציעה פרספקטיבה אחרת. בתולדות התיאולוגיה כבר קרה שככל פרספקטיבה יקרה לנו מושג שונה של אלוהים, ואפילו אלוהים אחרים ואלוהים רבים; כגון הפעם בין "מחויב המציאות" ובין "המניע הבלתי-מוני". הסתכלות במדע ובחומרים נוספים מביאה אותנו לגלות בכל מקצוע ומוצע מושג שונה של הטרנסצנדנטי, שבו נמצאת טביעת האצבועות של אלוהים. זאת אמונה, אם כי אני יודע שיש על כך ויכוח. התזה הדתית הגדולה היא שככל טבויות האצבועות הללו באוט מקור אחד.

אבי כצמן: כשאתה אומר "טרנסצנדי", כוונתך לומר "זה אירציוני", איננו יכולים לדבר על כך, או שאנו יכולים להעמיק באופן רציונלי את הכרתנו?

שלום רוזנברג: התשובה לשאלת הזאת היא סימן שאלה. יש כאן אפשרות להגיע לשני מיני תיאולוגיה, וכל אחד מאיתנו בוחר עמדת מסויימת. בלשון הקבלה היהתי אומר: האם הכתר מצוי למעלה מהחכמה, או החכמה למעלה מן הכתר? (כאשר "כתר" מייצג את הרצון). זה ההימור הפילוסופי הראשוני, ואסביר את עצמי. כשהאת בא ואומר: "יש לי שרשרת של סיבות ואני מגיע עכשו לסיבה הראשונה",aalו אמרת: "יש לי שרשרת של משפטים ואני מגיע לאקסיומה". האקסיומה שוניה לחולטין מהמשפטים; המשפטים זוקקים לציוויל משפטים אחרים, ואילו האקסיומה עומדת בזכות עצמה. משל למה הדבר דומה? לשרשרת של שלבים התלויה על מסמר; המסמר שונה מהשלבים. המסמר הוא טרנסצנדי לשרשרת. הוא הדימוי לטרנסצנדיות הראשונית. כשהאני בונה את העולם, אני מגיע תמיד לנקודה שבה כלី המשחק נגמר ואני זוקק לכלី משחק אחרים. זה הרעיון של הטרנסצנדי. כשהאני מתקדם ממנו, אני ניצב בפני סימן שאלה. עוזתי חלק מכללי המשחק – גניחה שעוזתי את כלី הפיסיקה, האם אני צריך לעוזב גם את כלី הלוגיקה? האם מה שנמצא מעבר לשרשרת נתון לדין רציונלי או לא?

התשובה לשאלת זאת מחלוקת אותנו לשניים, לרציונליסטים ולולונגטריסטים. יש חובבים שבולם יש שתי עליות – עלייה בארץ הפלאות, שבה משחקים קלפים, ועליה בארץ המראה, שבה משחקים שחמט. אנחנו פיוונים או קלף באחד משני המשחקים; וזאת בדיקת השאלה – האם איננו חלקים ממשחק, שנראה מלמעלה אבסורד?قولמר, האם הרציונליות היא חלק קטן, מין מפרץ בתחום אוקיינוס – או לא, היא מאפיינת את כל האוקיינוס? היום אני נוטה מעט ופחות לקבל את העמדת הרציונליות המקסימלית. גם זה הימור.

אבי כצמן: אתה אומר שזה הימור. האם יש הבדל קיומי, הבדל של דרך חיים, כשהאתה נוטל הימור שכזה?

שלום רוזנברג: אני חשב שבחינה אקוויסטנציאלית זה הימור פחות מאשר מבחינה פילוסופית, אם כי יכולים להיות הבדלים בין אדם לאדם.

קירקגור נבנה על ההימור הלא-רצionario וזו הסיבה שהוא רוצה לחשוף את האידציוונליות כבסיס של החוויה הדתית. אפשר להשווות אותו לשתי מקבילות שלו במחשבה היהודית, ר' נחמן מברסלב והרב סולובייצ'יק. אולם במשמעותם האידציוונליות מוגבלת. מאחר שאנו חיים בעולם רצionario, علينا לשקל שיקולים רציוונליים, אפילו ביחס לנושא כמו עקדת יצחק, בו אנחנו מניחים שהמשחק איתנו הוא שסתמי אידציווני לחלוtin.

אני חשב שבפועל, מבחינה פרגמטית, אין לנו ברירה אלא לשחק משחק רצionario, אך גם להשאיר בחינו הילה אידציוונלית, אולי ביחסנו אל המות, או אל החלטות שונות שעلينו לקבל, או אל חובות המוטלות علينا וכיוצא באלה. המשקנה מעמדה זו היא, שהרציוונליות שלנו אינה יכולה לדון את אלוהים, היא אינה יכולה לשלול ולא להוכיח את קיומו.

אבי כצמן: הזכרת את איינשטיין, ואחת האמירות הידועות שלו היא "אלוהים אינו משחק בקוביה".

שלום רוזנברג: התשובה היא - אלוהים כן משחק בקוביה. זה בדוק. לפי הנתונים שיש בידינו היום, איינשטיין לא צדק. הפרשנות שלו לעולם הקוונטיטים, כנגד הפרשנות של אסכולת קופנהגן, כולה. זו הסיבה, אגב, לכך שהרבה רציוונליסטים אינם יכולים להיות מאושרים ממה שקרה בפיזיקה, אבל העובדות הן אחרות.

אבי כצמן: באותו רגע שאתה מניח שאלוהים כן משחק בקוביה, לפחות לפि האינטואציה הדתית שלך - האם לא משתמש מכך שחיינו אינם אלא שעשו אינטלקטוali של מישו, והוא זה המושלים שבשחקרים?

שלום רוזנברג: יש בודאי משהו מן השעווע האינטלקטוali בכל תיאולוגיה ובכל מערכת משפטית. זה ברור. لكن علينا להציב במידה

מסויימת גבולות לאינטלקטוالية וגבולות לפילוסופיה, ולגבי דברים מסוימים עליינו לנוקוט עדמות קיומיות, שיש בהן הרבה מאוד מן ההימור.

אבי>Cצמן: כadam דתך אתה מחייב בנفسך למצות שאתה מצווה כלפיו. אתה יכול להסביר את הזיקה בינך ובין שורש המחויבות בנفسך?

שלום רוזנברג: לדעתי זה הרעיון המרכזי של ר' נחמן מברסלאם בסיפור על בן המלך ובן השפהה. יש בסיפור שתי דמויות שהתרבבו זו בזו. אנחנו כמו שתיהן, איננו יודעים מי אנחנו. בפנינו ספקות עצומות שאין להם פתרון. האם אנחנו בן השפהה, קוף עירום, או שאנחנו בן מלך, נפש טמיית, הנמצאת בעולם שלנו בבקתה של העבד? נראה שאנחנו די מבוגרים כדי לומר שאין הכרעה רציונלית לשאלת הזו וגם לא תהיה. לא תהיה, משומם שלא הוגן שתהיה. לא הוגן, כי הכרעה כזאת ממשוערת שישועת הנפש – כמו שחויבו רציונליסטים בימי-הביבנים – תלואה במנת המשכל. זה אבסורד. זה כמו לומר שישועת הנפש תלואה באנו של האדם, בהונו או בחשבונו הבנק שלו.

אבי>Cצמן: זו טענתו של קלוין.

שלום רוזנברג: נכון. עליינו לענות תשובה אקויסטנציאלית, קיומית, ופירושה שני עומד כאן בפני אופცיות שונות, ואני יודע שבמשחק הזה אני משחק בקוביות, אבל קוביות שכמעט אין בהן פתרון, ורק לא פתרון רציונלי, ואין לי מנוס מלשאול את שאלותי ולהכריע.

אבי דוגמה מתחום אחר, בו אנחנו עושים בעצם דבר מקביל. לעיתים, כדי להבהיר נושא, טוב לנו להרחיק ממנו וכך לנסות להיות אובייקטיבים כלפיו. אני אוהב להשתמש במודר כדוגמה. דבר מרכזי מאד בחיי הוא ההבדל בין טוב לרע. אך אין שום אפשרות רציונלית להסביר את ההבדל בין טוב לרע. יתרה מזאת, נניח שהצליחתי להבדיל באופן רציונלי, אין שום אפשרות רציונלית לנמק לי למה אני חייב לעשות את הטוב. בודאי לא נכון שבעולם

זהה הפשע לא משתלים. אני צריך להכירו; להכירו מתוך מה? – מתוך מחויבות, האומרת שיש הבדל בין אלברט שווייצר להימלר. זה הימור. אני מהמר על המעשים, על העובדות, על איך עלי לחיות, על קיומם של ערבים. זה שבני-אדם – אולי גם פילוסופים – חושבים שהם יודעים מדוע עליהם להמר על ערבים, אינו מחזק את תוקף ההוכחות, שעלייהן מבוסס המוסר. המוסר תלוי על בלימה, והדת תלואה על בלימה, וגם התקווה האנושית תלואה על בלימה. ואני אומר שגם במוסר וגם בדת אנחנו חייבים להכירו בין אופציות שונות, ככל נוחניים לנו שום מפתחות, ועלינו להתבונן בעולם ולהבין במה אנו בוחרים.

אבי צמן: האם יש בעיניך התניה כלשהי בין תקנות הגאולה להכרעה האמונית?

שלום רוזנברג: גם בנקודתך זו יש לנו כמה אופציות. אני מחויב לעמדת דתית מסוימת, העמדה היהודית, אם כי לדעתי היא אוניברסלית דיה כדי לכלול בתוכה כל אדם המאמין באלהים או כל אדם מוסרי, גם אם אינו יהודי. לא זו בלבד שאני יהודי, אלא שאני מאמין גם אלהים הוא היהודי; אבל זה נושא אחר, המסייע אותנו לדין פרטיקולרי. האדם עומד בפני ניסיון. הדוגמה הקלאסית של ניסיון היא העקדה, אבל אני מקווה שרוב בני-האדם, במצב הפרטี้ שלהם, עומדים בפני ניסיונות הרבה יותר פשוטים. האם בשם המוסר ינצח האדם את התאותה או את החולשת? האם יקריב את המימוש העצמי שלו כדי שלא לדרוס את הזולתו? זה הניסיון הגדול של האדם בוראיציות שונות. הניסיון הגדול של אלהים הוא הגאולה. גם הוא עומד פה בפני ניסיון.

אנחנו נמצאים בעולם החופשי, שאליה כלל המשחק שלו, ואני רואים בו את הבימאי האלוהי. אני נוגע ברגעון פילוסופי חשוב מאוד, המסביר את ההתפתחות במאות השנים האחרונות. העולם כולם הוא תיאטרון ולתיאטרון מסך. בעליות המסך רואים את הציגה, שהיא המדע רואה ומנסה לעקוב אחר המתרחש וgem להתעורר במשחק. הבעיה היא שאנשים אינם זוכרים שיש גם שני לתיאטרון, יש גם אחורי הקלעים, אחורי המסך, ומשם צופה הבימאי בהציגה. שוב הגענו לטרנסצנדיות. מי שנמצא אחורי הקלעים מתעורר

לפעמים במה שקרה על הבימה. אילולא האמנתי בקיומו של המשחק על הבימה, לא הייתי חלק מהרציניות האנושית. אנחנו מאמינים במסחן על הבימה, וזה הסיבה לכך שאנו משתפים בכך. יחד עם זאת, לא כולם מסתכלים באופן שווה במה שנמצא מעבר, כמה שקרה בהיסטוריה וברעיון הגאולה. יש לנו מחלוקת. אני חשב שעדתו הדתית של ליבוביץ', לדוגמה, מניחה שמאחורי הקלעים יש איים, אבל האיקס הזה מרצה לשחק חופשי להתרחש לנו, בין השחקנים לקהל, ואיןו מתערב. יתכן שהוא נתן את הוראות הבימוי, את הכללים הגדולים של המשחק, ואולי לא. אני מאמין בקיומו של בימי עדין מאד ובעובדת הבסיסית שהמחזה אינו כתוב.

אבי כצמן: העמדה שאתה מבטא נשמעת אירונית מאד.

שלום רוזנברג: היא בודאי אירונית, אבל אני חשב שגם גם עדתו של הרמח"ל, איש המחזות, שנותן לי את ההשראה לרעיון. אני חשב, שרעיון הגאולה אצל הרמח"ל, אחד הרעיונות הרדיkalים ביותר, הוא לצרכיה להיווצר בעולם אשלה טוטאלית של משחק ללא בימאי, ואחר-כך צריך לבוא ההיפוך. כאילו ראייתי סרט בלבים קלאסי, מלאה שעשו פעם ואני מתגעגע אליהם, שבו ראיות הולכות ומצטברות מצביות על פלוני בעל רצח, צורך להגיע מהפרק כדי להראות שאלמוני הוא הרוצח ופלוני הוא קורבן לעליות שואה.

זו דוגמה להתערבות הבימאי. זה עמדה אנטו-LIBOBIT'יאנית של ראיית ההיסטוריה: יש לה איזשהו סיכוי, אבל העניין דרמטי מאד, כי אני צריך להגיע אל האמת דווקא על-ידי הטעות, דווקא על-ידי התעיה, ואני צריך להאמין בזורה פרדוקסלית דווקא עכשו, בתנאים הקשים ביותר. נניח שאני אחיו של אותו אדם המואשם הסרט, ואני חייב להאמין בו גם כשהכל לכאה מעיד נגדו.

אבי כצמן: האם זו עמדה קירקוגריאנית? הפרדוקס הוא שמוסך יותר לשם?

שלום רוזנברג: לא. זה שונה. יש שתי גישות אל הפרדוקס: יש הפרדוקס שבעולם ויש הפרדוקס שבiesz. ישנה הפרדוקסליות של

הסבל האנושי, של "צדיק ורע לו", של ההיסטוריה המוזרה שבנה אנו חיים, ופרדוקס זה בודאי מגיע לשיאו בשואה; וישנה הפרדוקסליות של הקרבת הבן, של העקדת אלה שני פרדוקסים שונים. הנטייה היהודית הקלואסית היא למעט בערך הפרדוקסליות מהסוג השני, להראות דוקא את פתרונה, את "אל תשלח ירך אל הנער". אם כי בהרבה מאד מעשים עדים נשarra הפרדוקסליות.

ובבר אמר על קירקגור "פשת" יפה מאד. הבעה איתו, לפי דבריו היא, שהוא לא זכה לשם את הקול השני, את "אל תשלח ירך אל הנער", אפילו ביחסו עם אותה אשה, שעד סוף הדורות נדע את שמה בוכות העובדה שהפילוסוף פעם הסתכל עליה.

אבי צמן: איך אתה יודע שאלווהים הוא יהודי?

שלום רוזנברג: אולי מוטב היה לא לומר את זה, אבל אני באמת חושב שהבימאי הוא יהודי, עם תפילין על הראש. זו אמונה. אין ספק שיש משהו מיוחד מאוד בהיסטוריה היהודית, המביא אותי למחשבה זאת. אבל אני לא מדבר פה על פרטיקולריזם. אני נגדו. אני מדבר על אל אוניברסלי, אלוהי שמים וארץ, ואפ-על-פי-כן קובעת המסורת היהודית "אתם עדי", ולא אחרים. אגיד לך את הדבר הרדייקלי ביותר שיש לי לומר על המשפט הזה; הוא מאוד רדייקלי, ואני יודע שיעצבן אנשים רבים: בפנינו עומדת השאלה זו המרכזית, אולי, הקשורה בהיסטוריה, השואה. אין ספק שהשאלה זו נקשרת בשאלת "היכן אלוהים?" ובאמונה הדתית בכללותה. השאלה אינה חדשה. אני משוכנע שהוא מרכזית בהגותם של חז"ל. אי-אפשר להבין לא את רבי עקיבא ולא את רבי שמואון בר יוחאי ולא את רבי מאיר ולא את דבריהם ולא את אגדתם ללא עיון בשאלת זו, ללא

דיון חדש במה שקורה באותו מקומות.

אנחנו עומדים בפנינו מסתוריין שא-אפשר להבין אותו. כל התשובות הנפוצות הן תשובות של מה בכך, תשובות של רצינליות דתית בלאי מובן. הרב סולובייצ'יק אמר שההיסטוריה דומה לשטיח, כמו השטיחים הנחדרים של שאגאל, מלאי הצורות והצבעים, רק שאנחנו מסתכלים עליה מהצד הלא נכון. אנחנו לא מסוגלים לקרוא את המשמעות של ההיסטוריה. זו הטרנסצנדנטיות של ההסבר הרציוני. קיימת ממשמעות, אבל היא מעבר לאפשרות ההסתכלות שלנו. ובכל-זאת, משה ממנה

אני מתזכיר לדעת. אני שואל את עצמי, למה הכנסייה הנוצרית החלטה לבנות מנזר כרמליתי באושוויז? הסיבה לדעתך היא זאת: אילו ראתה את אלוהים יורד על הר סיני והייתי שומע אותו אומר "אתם עדרי" או "אתם עם סגולה", הייתי מאמין בבחירה ישראל; זו הייתה בשבי עדרות, אם כי אין שום תופעה שיכולה לעמוד בפני הביקורת הרציונלית וההרסת שלה. אילו זה היה מתרחש הייתי אומר - זו פריצה של הטרנסצנדנטי אל העולם. זה לא קרה בדורנו, בדורנו קרה דבר אחר: השטן ירד עלי אדמות והציבע על מישחו - "אתם שונאי". כל אדם - אני אומר את הדבר המוזר ביותר שניתנו לומר, ואני חשב שהואאמת, למרות המוזרות שבו - כל אדם שלא היה מעמד ללבת לאושוויז, לא היה אופציה רוחנית. מפני שהשטי הופיע, והשטי הציבע על משה. המלחמה לא הייתה רק ביולוגית, אלא גם רוחנית. השטן ראה את עצמו נלחם נגד ספר התורה, נגד הדת, נגד המצפון, שבו ראה המצאה יהודית. לא זכינו אף פעם להתגלות חיובית, אבל "זכינו" להתגלות שלילית. ברור לי שככלנו היינו מועדים, כל אחד ואחת מאיתנו, כשאבותינו נשמדו. זה נותן לי הסתכימות אחרת, אבסורדית מאוד; כמו בסרט החותם השביעי של ברגמן, יש מהו מאחוריו העיניים של מלאך המוות.

אין ספק שיש דבר-מה מאד מוזר בקיומו של הרע. הדוגמה היפה ביותר לגבולות הרציונליזם נמצאת בהבנת הרע. נמצאים כאן יחד שני גдолים עולם, הרמב"ם ולייבניץ. שניהם טוענו שהרע אינו אלא העדר, שעולמנו הוא הטוב שבועלמות האפשרים, בגבולות החומר. אני זכר שגדול מורי, פרופ' שושני, הסביר פעם שההיפותזה או האינטואיציה של רמח"ל, לגבי הרעיון שהקב"ה היה בונה עולמות ומחריבם, הייתה שהוא עשה זאת מפני שהם היו יותר מדי טובים. הקב"ה בחר דוקא עולם שלא היה טוב כלל-כך; זה אנטי-לייבניציאניות מוחלטת, הקצה ההפוך, ושני האומרים היו באותו עולם. והnymok של רמח"ל: נתנו לנו דוקא עולם שאיננו מושלם כדי שאנחנו נשלים אותו, שאנחנו נבנה אותו. יש כאן דבר מעניין, אמר אותו הרב קוק, ואני חשב שזה הדגש הגדול שלו - הרע איננו העדר, כמו שסוברת הפילוסופיה. נכוונה יותר עמדתה של הקבלה, לפיה הרע הוא סטרוקטוריה, שהוא מבנה, כמתחרה טוב, אפילו מתחרה באלהים.

ר' נחמן אומר: דע לך שעל כל סייפור שאספר לך - יבוא מישחו ויספר לך סייפור נגיד. על כל נרטיב יבוא מישחו עם נרטיב נגדי,

ועליך לצאת מן התעיה בסבר הגנרטיבים ללא עורה מאף אחד. אתה עצמן נתון בסבר, תלוי באין, זרוק בתהום.

דקארט עוזר לנו מעט. בביצה הגדולה ביותר הוא מצא אבן אחת, לשים עליה רgel אחת, זה ה"קוגיטו"; מזו ועד היום הוא מחפש את האבן השנייה ואינו מוצא אותה. אנחנו נמצאים עכשיו בתהום, ואנחנו צריכים להכיריע, כשהרעד מופיע לפנינו סטרוקטוריה, ככוח. והשטין מופיע, והוא ריאלי, ואחרי הממצאים של כל ההיסטוריה האנושית אני עדין צריך להוכיח שאין הוא אלא אשלייה.

אנחנו רחוקים מאד מליבניין, מהתקופה היפה ביותר בפילוסופיה, כשעוד אפשר היה לקרוא ולהבין את מה שנאמר. אנחנו כבר לא שם. אנחנו נמצאים בעולם שונה לחולטין, ודברים שראוים מכאן לא רואים ממש.